

Børnehusets årlige Heldagstur til Tunø, torsdag den 13.6.2019



Kl. 8.30 var 5 vuggestuebørn, 42 børnehavebørn, 10 SFO-spirer samt deres personaler klar, og vi gik i samlet flok til den røde Tunø-færgen.

På sejlturen opholdt de 16 yngste børnehavebørn sig i "kælderen", hvor der blev hygget, kigget ud gennem de runde vinduer og leget med duplo klodser. De øvrige børn og deres voksne opholdt sig på dækket – nogle stykker kom også "på besøg i kælderen".

Da vi kom til Tunø stod vores pædagog-kollega herovre med sine 2 børn og flag og bød velkommen på kajen – Dejligt ☺

Trækvogne og barnevogne skulle lige hentes frem af færgen, hvorefter vi gik op til skolen, hvor vi, som noget af det første, fik en tiltrængt kop saftvand og en chokoladekiks.

Der blev hygget og leget på legepladsen med "de nye ting", indtil vi spiste vores madpakker siddende rundt omkring på græsset.

Så blev det tid til at skilles – og de ældste børn gik op gennem byen til gadekæret, ad markvejen og gennem skoven til stranden. Denne tur var som altid – en lang fordybelse i havets skatte. Der var krabbeskjold, minikonkylier, lyserød tang og store sten, der selvfølgelig skulle tilbage i havet med et kæmpe plask. Der var tovværk, der skulle trækkes og sten, der skulle bestiges og ikke mindst mange våde strømper og sko, der skulle skiftes, da vi efter en herlig tur mødtes med de andre igen.

De yngste børn gik tilbage til havnen, vuggestuebørnene gik direkte til "Vagns Lyst" – der skulle jo soves middagssøvn.

Børnehavebørnene indtog straks den fantastiske legeplads, hvor der blev sejlet, prøvet kræfter med Tarzanbanen, gynet på almindelige gynger og i hængekøjer samt kravlet i det store "edderkoppespind".

Så blev det tid til at gå hen til campingpladsen, hvor vi har base i "Vagns Lyst". Alle måtte nu igen have stillet tørsten, og der var også en Mariekiks til hver, hvorefter der blev leget igen indtil de andre kom hertil fra deres lange gåtur.

Der var også en fødselsdag, som skulle fejres, så der blev sunget fødselsdagssange efter alle kunstens regler 😊

Nu var det også tiden, hvor kagerne skulle skæres og indtages – og sikke fantastiske kager, vi havde fået med fra nogle af forældrene 😊

Lige pludselig var tiden gået, der blev pakket sammen, og vi gik tilbage til færgen, hvor alle nu gik på dækket og sejlede hjem til Hou.

Da vi nærmede os Hou, kunne vi se en flok forældre, nogle søskende og bedsteforældre, som stod med flag og vinkede os velkommen hjem – Jamen det er jo fantastisk at komme hjem efter en rigtig dejlig dag og så blive mødt her til et dejligt gensyn 😊

20-06-2019/indsendt af Sidsel Rasmussen/red. Ryan Moric