

Her kommer Mette med kost og spand!



Kan det være hyggeligt at gøre toiletter rene? Hvis man spørger Mette Jacobsen, så er svaret ja.

I den kommende weekend vil man adskillige gange kunne møde Mette med kost og spand i toiletvognen på Hou havn, og Mette hygger sig med det.

Det er 3.gang Mette har taget opgaven på sig med at holde toiletterne rene under årets havnefest. Og hun gør det helt frivilligt og for at tjene penge til Hou Lokalhistoriske Arkiv, der

har tjansen med at holde rent på hele havneområdet i weekenden.

Og her er vi nogle, der møder ind lørdag og søndag morgen med kost og skovl for at rydde op efter foregående aften og nats festivitas. Og en gang i løbet af dagen går vi igen en runde for at samle lidt "glemt" papir og plastglas m.m. Og det er rigtig hyggeligt, og man får sig en god snak med glade gæster.

Men det er nu Mette, der er en af "hverdagens helte", for der er forskel på et brugt ølkrus og en pizzabakke og så det, der efterlades på toilettet!

Sjove oplevelser

Hvor mange gange gør du rent i løbet af en dag, spørger jeg Mette. Når der er behov for det, lyder svaret. Det betyder meget, at der er rent. Folk er glade, og jeg får en hyggelig snak med havnefestens gæster og nogle sjove oplevelser, fortæller Mette.

F.eks. var der et år en ung mand, der spurgte efter, hvor skålen var. Jeg har ingen skål, svarer Mette, skal du bruge en? Ja, siger den unge mand – til at lægge penge i!

Mette fortalte ham, at det var ganske gratis at benytte toilettet, og at hun for øvrigt også gjorde rent uden selv at få noget for det. Et øjeblik efter stod den unge mand med 20 kr. til Mette!

En anden sjov oplevelse, husker Mette, var, da en flok halvstore drenge kom ind i toiletvognen og fik et stort grineflip, så de var nærmest ikke til at få ud af vognen igen. Mette måtte "true" den sidste med den opvaskebørste, hun netop stod og gjorde håndvaske rene med. Han kom ud i en fart,

men et øjeblik efter stod en lidt større kammerat i vognen og spurgte Mette, hvorfor hun havde tørret hans kammerat med wc-børsten!

Som vi blev enige om, så var den dreng nok ikke vant til hverken at gøre toilet rent eller vaske op derhjemme, når han ikke kunne se forskel på børsterne!

Hatten af for Mette og tak, fordi hun både holder toiletterne rene og er med til at tjene penge til vores Lokalarkiv. Der burde faktisk være en lille skål til drikkepenge!

07.07.2016/tekst:Hanna Nissen, foto Lars-Ingemann Jensen