

Graver med gode ideer



Christina Berring Greisen, der sammen med sin mand og to piger bor i Tranbjerg, har nu været graver og kirketjener i Halling i nogle måneder, og nogen har nok allerede hilst på hende ved besøg i kirken eller på kirkegården – eller nogen kender hende måske fra Hou havn, hvor hun og hendes mand har deres båd liggende.

Oprindeligt er Christina uddannet social- og sundhedsassistent, men efterfølgende har hun taget en uddannelse som anlægsgartner, og inden hun blev ansat i Halling 15.maj, har hun næsten 5 års erfaring som graver med i bagagen fra hhv.

Tranbjerg og Malling kirkegårde. "Det er dejligt at arbejde udendørs og ligeså at følge årets rytme med de forskellige gøremål der er på en kirkegård på de forskellige årstider", fortæller Christina. "Jeg nyder at komme på arbejde hver morgen, og jeg glæder mig altid over den smukke udsigt, jeg har ud over mark og skov."

Der kommer mange besøgende på kirkegården, og Christina beder mig hilse og sige, at hun altid står til rådighed for en snak, hvis man har nogle spørgsmål.

Og så skal der ellers plantes blomster! Christina har masser af ideer: Nogle af de tomme gravsteder kan tilplantes med sommerfuglebuske, solhat, lavendler m.m. Det vil tiltrække sommerfugle og andre insekter. Og der skal være georginer og forskellige stauder, som dels vil være smukke at se på, hvor de står, og som dels kan bruges til at pynte kirken med. Og, siger Christina, pårørende kan jo også plukke af blomsterne og sætte en buket hen på deres gravsted.

Inden længe står efteråret og mørkere tider for døren. På kirkegården betyder det blandt andet, at der skal fjernes blade fra gange og gravsteder. Og så vil det være tiden, hvor der skal grandækkes. "Det glæder jeg mig til, og jeg har min helt egen måde at lægge gran på", lyder det fra graveren.

I øvrigt er det Christinas plan, at hun i kirkebladet og på kirkens hjemmeside løbende vil holde os opdaterede på, hvad der sker på kirkegården.