

Fra kirkedige til kystsikring



I begyndelsen af 1998 måtte det daværende menighedsråd spørge Driftscentret i Odder om lån af et advarselsskilt til opsætning ved Gosmer kirke.

Det var dog ikke et skilt, der lige var på lager! Nej, for billedet af stenscred er mildest talt et ret usædvanligt færdselsskilt i vort flade land. Men det var altså nødvendigt at sætte op på Troldbjergvej, for kirkediget var i meget dårlig stand, og stenene begyndte at trille ud på vejen til fare for trafikanterne.

I sommeren 1998 blev diget sat om af et anlægsgartnerfirma, der lavede dygtigt og flot håndværk, så man den dag i dag kan glæde sig over et smukt kirkedige. Og under arbejdet langs Troldbjergvej viste der sig et "fortov" langs diget – en terrasse, der blev bragt frem i dagens lys og pynter langs vejen. (Og som et lille kuriosum kan nævnes, at visse dele af diget nok ikke var så gamle, som Nationalmuseet antog, da der under de tunge sten blev fundet en tom konservesdåse!)



I forbindelse med omsætningen blev der mange sten i overskud, som blev kørt ned til præstegården, hvor de blev lagt i en pyramideformet dyng, som var ret dekorativ i mange år. Men på et tidspunkt skulle en del af stenene igen bruges ved Gosmer kirke, og så gik pynten lidt af "skulpturen" ved Præsthholm.



Jeg har desværre kun et vinterbillede af stendyngen, men jeg håber, man kan danne sig et indtryk af den alligevel.

Og nu er de sidste sten så fjernet fra Præstholt og kørt til Hou, hvor de forhåbentlig kan være med til at sikre kyststien i fremtiden.

For mange år siden blev digerene ved landsbykirkerne lagt rundt om kirkegårde for at holde kreaturerne ude. Nu ligger nogle af stenene fra diget i Gosmer så i Hou for at holde havet ude fra kyststien.

Man kan sige, at ringen er sluttet, og det er godt genbrug!



19.01.2017/Hanna Nissen