

## En anderledes spinning time

En spinning time foregår normal ved, at instruktøren har lavet et program, med varierende tempo og belastninger, samt forskellige længder af intervallerne, og med god musik. For at få en lidt anderledes time, havde dagens instruktør valgt at lave en tænkt tur, som gik rundt på kommunens veje. Han ledte deltagerne rundt på vejene, og gav ordre om belastninger og tempo, alt afhængig af modvind, bakker op og ned, samtidig med fortalte han om de ting og steder, som man kom forbi på vejen, medens alt stadig foregik i lokalet.



Turen startede ud fra Houhallen, og så ud på Houvejen mod Odder (modvind), drejede til højre ad Hølkenvej gennem Spøttrup (her boede de Spøttrupske kjæltringer i gamle dage, dem kommer vi tilbage til), gennem Hølken, mere modvind og lidt op af bakke mod Dyngby. I Dyngby har der ligget en skole, den blev nedlagt 1963, og en kirke som nedbrændte i 1546, hvorefter sognet blev lagt ind under Bjerager. Videre mod Saksild, nedad bakke og over Spångsåen, og nu op til Saksild Kirke, som blev opført ca. år 1200, den hørte under Rathlousdal i

1661, og blev selvstændig 1910. Ud på Strandvejen og til venstre mod Odder, her går det først nedad så farten må op. Op mod Rørt er der modvind, så nu højere belastning. I Rørt til venstre ud ad Rørtellevej, her stiger det lidt så højere belastning, vi kommer her forbi Rørt Elle gl. skole, som blev nedlagt 1963. Nedad går det nu til Bjerager, her med høj fart og her drejes der op ad Jenlevej, mod Bjerager kirke, som er opført ca. 1200 og har hørt under Rathlousdal - Dybvad og flere ejere, blev selvstændig 1910. Det siges at Kirken blev opført på det sted, hvor 2 hvide stude, som gik frit rundt, lagde sig til hvile for natten. Til højre ad Eriksmindevej, forbi Eriksminde Friskole opført 1865, og senere som Efterskole. Over Houvejen og forbi Randlev Centralskole, opført 1963. Til venstre ad Balshavevej, og forbi det gamle Randlev Boligmontering, som var et stort tilløbsstykke i 1960 og 70. Til højre ad Blichersvej, og til højre ad Kirkevej forbi Randlev Gl. Smedie, og kommer til Randlev Kirke, opført 1200 og spir 1800. I præstegården blev St. St. Blicher Præstegårdsforpagter fra 1811-19, medens hans far Niels Blicher var præst der. Overfor præstegården ligger Randlev Gl. Skole (Gik der selv fra 1951- 55). Mordbrand i 1749, hvor 3 personer (fra Spøttrup) antændte præstegården, som brændte helt ned. En tjenestepige, som havde søgt tilflugt i kirken, mødte her ildspåsætterne, som skar halsen over på hende. Yderlige 3 karle på gården omkom. Vi drejer til venstre ud ad Bredkærvej, stiv modvind fra vest, så der kommer megen belastning på. Krydser den gamle Horsens-Odder bane som kørte fra 1904-1967. Nu til venstre på Horsensvej, og lige derefter til højre op ad Favrgårdsvej, så er der bakker, nu skal der arbejdes rigtig meget. Ved Lundhoffvej til venstre, og lige derefter til venstre ind på Åkjærvej, nu går det stærkt, ned gennem golfbanen og under viadukten fra den gamle Horsens-Odder bane, så til venstre ind på Bilsbækvej mod Ørting, her går det både opad og nedad, og så igen op til Ørting kirke, opført 1230. I bygningerne ved siden af Kirken, var der fælles kommuneingeniør kontor (Ing. Bøgild) for Ørting-Falling og Gosmer-Halling Kommuner, indtil kommunesammenlægningen i 1970. Kommer til Horsensvej og holder til højre og derefter til venstre på Gyllingvej. Passerer det gamle cikoretørreri fra 1905- 1957 hvor det blev flyttet til Sjælland. Til venstre ad Gosmervej, men nu med modvind fra øst så belastning på igen. Kommer til Gosmer kirke opført 1200. Kirken benævnes også som Hads-Herreds Domkirke, på grund af dens størrelse. Den har hørt under Rathlousdal, og er gravkirke for Rathlousdal og Gersdorffslund. Videre ad Gosmervej mod Halling, her drejes der op ad Lemmestrupvej, nu er det op ad bakke igen, men på toppen er der en flot udsigt ud over vandet mod Samsø. Ned ad Højbyvej på venstre hånd, nu går det nedad, så op med farten, forbi Gersdorffslund og ned mod Hou ad Vestergade, nu skal der lige spurtes et par gange, og så drejes til venstre ad Nørreled, og igen til venstre op ad Skolegade, her er så den sidste spurt til målet i Houhallen.

Turen blev på 36 km og den tog 50 minutter, så der var fart og sved på panden.

Thomas Eskerod/Karen Hansen