

Hyggeligt besøg af "gamle" Hou `er



Minna Jensen og datteren Ester aflagde onsdag, den 27.08.2014 **Hou Lokalhistoriske Arkiv** et besøg. Hvor vi fik genopfrisket Hous historie fra dengang, de boede i Hou.

Minna var gift med Anders Jensen, som vi kaldte Anders Barber.

I 1948 flyttede Minna og Anders "Barber" til Hou fra Tistrup i Vestjylland. Anders var udlært frisør og ønskede at få foden under eget bord, som man sagde dengang, når man ville være selvstændig. På hjørnet af Vestergade og Søndergade overfor Hotel Hou startede Anders en frisørsalon og ved siden af passede Minna et brødudsalg for Bager Jensen. Kunderne gik ind af samme fordør

til begge butikker, til venstre lå salonen og til højre lå brødudsalget. Og som Minna sagde: "Det passede fint sammen, for ofte skulle man lige have et brød eller en liter mælk med hjem, når man nu alligevel var inde for at blive klippet hos Anders". Hun fortalte også, at dengang kostede en klipping 35 øre.

Ester kunne fortælle en lille sjov historie fra dengang hun var barn og hun var alene hjemme med sine brødre Hans Jørgen og Bent. Hvis drengene blev for "vilde", og hun fik brug for hjælp, skulle hun blot trække gardinet ned i gavlværelset, så kunne hendes forældre, som var til fest på Hotel Hou lige overfor, se det. Anders og Minna sørgede altid for at få en plads, så de kunne se gavlvinduet fra vinduet på hotellet. (det var før mobiltelefonen)



*I baggrunden ses brødudsalget i Vestergade 2
(først i 1960'erne).*

Hou Møbel- og Madrasfabrik – tidligere Hotel Hou.



*Her ses Anders "Barber", som træner for et hold fodbold drenge i 1958:
Bagest til venstre Günther Becker, Carl Pedersen, Leslie Rathlou, Lars Jensen, Niels
Hoe, 2. række fra venstre, Stolche Pedersen, Lars Petersen, Knud Bugge, forrest Kurt
Stach, Finn Christensen, Frank Richardy.*

Minna er en rask dame på 90 år, som i dag bor i Grinsted og datteren Ester i Hornslet.



Minna Jensen

Den 6.9.2014 har HOIF 70 års jubilæum og da snakken kom ind på det, fortalte Minna, at hun havde været med til HOIF's 50 års jubilæum, hvor hun forærede foreningen nogle billeder fra dengang

Anders var fodboldtræner og formand for foreningen tilbage i 50'erne og i begyndelsen af 60'erne.

Minna og Ester havde også gaver med ved dette besøg. Arkivet fik 2 skilte fra dengang Anders havde frisørsalon i Hou. Det ene var det kendte ovale frisørskilt af blankt metal og med en bule midt i. Skiltet havde hæng udenfor butikken i Hou. Det andet skilt havde hængt inde i salonen, og var et bevis på, at Anders Barber var medlem af Odder Barber og Frisør Laug.

Anders og Minna boede i Hou fra 1948 – til 1963.



Både Minna og Ester lovede at kikke i "gemmerne" om de havde mere materiale eller flere billeder fra tiden i Hou, som kunne være relevant for arkivet.

Vi takker for besøget og håber de kommer igen en anden gang.

Den 27.8.14 Gunhild Hoe