

Et "historisk" tilbageblik

...til dengang folk standsede op på stranden og tænkte:
"Hvad i alverden laver de tossede mennesker her midt om vinteren?"

Bente og Anker Bøgholm og jeg fik den 29. september 1994 i dejligt efterårsvejr vores havbad, som vi havde fået for vane i løbet af sommeren. Bente, som kunne komme med ret skøre indfald, sagde pludseligt: "Skulle vi ikke blive ved med at bade vinteren over?" Da jeg altid har set mig selv som vinterbader, var jeg straks med på ideen - og så sagde Anker også ok!



Og det blev til festlige badeture i al slags vejr. Vi havde et lille stykke gulvtæppe med at stå på, og vi klædte om i læ af hybenbuskene - Anker havde sin egen niche! - og så var vi så heldige, at der var 2 både, som vi kunne lægge tøjet på.

Nytårsaftensdag var med udklædning: d.v.s. med hat eller paryk.

Den 31. dec. 1994 havde Bente en flot glimmerparyk på, mens jeg måtte nøjes med min uldne hue! Senere år blev det mere festligt!

Men hvert nytår kom min mand Jørn med champagne og kransekage. Ellers holdt han sig i tilbørlig afstand af det kolde vand.



Den 13. december fejrede vi Lucia med 4 fyrfadsllys på jorden og Gammel Dansk.

Et år til Lucia var Anker så uheldig at knuse plasticglassene, så vi satte lysene direkte på jorden og drak af metalholderne til lysene. Drammen kom ned, men føj hvor den smagte.

Det blæste jo mange gange i årenes løb, men en novemberdag blæste det så meget, at tøjet fløj vandret ud i luften, så vi knap kunne få det på.

Vi blev så kolde, at vi måtte cykle hjem til Bente og Anker, pakke os ind i varme tæpper og vi drak os til varmen i te med rom. Så det blev en rigtig sjov eftermiddag.

Ja! Det blev år med dejlige og sjove oplevelser.



Vi fortsatte gennem 3½år, indtil Bente og Anker holdt pause midt i januar, fordi de skulle på rejse til St. Margurita (ved Sydamerika), og da de kom hjem fik vi ikke fortsat.