

Søby Rev i kajakhøjde

Turen rundt om Søby Rev kan gøres på et par timer i kajak, men nydelsen forlænges, hvis du tager kaffe med og holder en pause i naturens absolutte stilhed, som kun brydes af mågers og terners hæse skrig. Driv dovent afsted i det flade vand med udsigt til Gylling Næs, Kalsemade og Hou by i det fjerne.



Afgang fra Hou Kajakklub i blikstille højvande. Vi lister rundt om lystbådehavnen og sætter kursen mod vindmøllen ved Gersdorffslund.



Trillingenestenene ligger lige efter Ravnskoven, og der er tradition for, at man skal sejle igennem, selvom der lugter stramt af mågelort. Her vender vi snuden stik mod de to sandrevler, som udgør Søby Rev. De er efterhånden vokset sammen til en hesteskoformet ø og ligger ca. 2 sømil mod syd. Undervejs bliver det sjældent dybere, end man kan bunde. Flere steder gemmer der sig lumske sten under vandoverfladen, som kan give kajakken nogle grimme ridser under bunden, hvis man ikke er påpasselig.



Søby Rev er to umatrikulerede delvist bevoksede øer, der ligger i farvandet vest for Samsø ca. 4 km SSV for Hov og ca. 2,5 km øst for Mågeholm på Gylling Næs. Siden 1976 har revet haft status af vildtreservat. Der er adgang forbudt i tiden 1. april til 15. juli af hensyn til ynglefuglene. Hvilke yderligere restriktioner der er for færdsel på øen kan man finde på: www.retsinformation.dk



Pudsigt nok, skal vi noget tættere på end 50 m for at kunne læse, hvad der står på advarselsskiltene. Men fuglene skal have fred, mens de ligger på rede, så det er vigtigt at overholde restriktionerne.

Området omkring Søby Rev er desuden registreret som jagtareal. Læs herom på: <http://dbfadm.112c.dk/oeflora/18%20soeby%20rev.pdf>



Kun ved højvande er det muligt at sejle rundt om de to sammenvoksede sandrevler. Ved lavvande kan man vade derover, så de ynglende fugle har ikke garanti for at være i fred i reservatet. Således blev der i maj 1985 fundet en død ræv på revet.





Hvor længe Søby Rev har ligget der, har jeg ikke kunnet finde bevis for, men ud fra nedenstående beretninger, som jeg har fundet i William Holstein-Rathlous bog, *Et tilbageblik på en svunden tid i Hou og omegn, 2014*, om to forlis på Søby Rev i novemberstormen i 1872, må jeg konkludere, at revet går mere end 150 år tilbage i tiden. William mener, at det er sandsynligt, at revet har ligget under vand det meste af tiden, og at det kan være grunden til, at de to skibe gik på grund der.

Århus Stiftstidende 15. nov. 1872

En her hjemmeboende lille Jagt, Neptun, ført af Skipper Tofte, som afgik herfra Aarhus til Hou i Tirsdags er strandet i Stormen ved Indløbet på Søbyrev ved Horsens Fjord på Vejen til Gersdorffslund med en Ladning Klid.

Af Besætningerne på disse to Skibe er Ingen kommet til Skade og Jagterne antages at kunne bringes flot igen. Kliden er under losning.

Klid er et biprodukt ved Melfremstillingende bestående af Skaldele, som bruges til Foder.

Novemberstormen d. 13. november 1872 var den værste i Mands Minde, mange Skibe strandede og

ikke mindre end 260 Skibe forliste og mange Søfolk måtte lide Druknedøden.

Jagten er en lille Sejlskibstype med en mast og fortrinsvis til Sejlad i Indenrigsfart.

Novemberstormen 1872, Aalborg Stiftstidende 16. november 1872

En Jagt, "Christine af Aarhus", tilhørende Kjøbmand R.C. Lind og ført af Skipper Wormstrup, er efter Notits i Jyllands-Posten, på Reisen fra Kiel til Hou Ladeplads med en ladning Klis strandet på Søbyrev ved Horsens Fjord.



Er du blevet fristet til at lære at ro i kajak og få adgang til at benytte klubbens kajaker og udstyr, kan du finde de oplysninger, du har brug for på: [Hou Kajakklub](#)

Tekst og foto: Jette Merete Axelsen