

Kyststien i Hou



Vores skønne kyststi i Hou, som rigtig mange nyder at bevæge sig på, blev taget i brug Grundlovsdag 2014, altså for godt 10 år siden. Stien fortjener derfor en omtale igen, så de muligheder, den giver os fortsat bliver husket og brugt.

Fra Klitrosevej til Egmontbroen er stien en 850 meter grusbelagt og handicapvenlig sti, som har gjort det muligt for alle at færdes på dette stykke af vores kyststrækning. Stien herfra og videre ud til shelteren i Hølken er en mindre tilgængelig trampesti langs den smukke kyst.

Kyststien er godt afmærket med pæle med røde prikker og pile. Flere steder er der opsat informationstavler med de afmærkede ruter, for stien er ikke kun kyststien. Den afmærkede sti er på godt 10 km, og kan følges fra kysten og lidt ind i landet bl.a. til Bjørnkær ruin ved Vandmosen.

Stien er offentlig, men går gennem områder, der ejes af både stat, kommune og private lodsejere. På flere af afmærkningspælene er der QR koder, hvor man med sin telefon kan høre fortællinger om historien i vores område. Ved Klitrosevej fortælles der om Teglværket og bade-broen fra 1900 tallet, og ved Thunøgade handler historien om Sabotagen mod Hou Savværk og træindustri under 2. Verdenskrig. Der er mange spændende fortællinger at få på turen rundt. Der er et kort over ruten bl.a. ved "Hou Tjørnen".

En fokusgruppe under Hou Fællesforum arbejder ihærdigt for at få forlænget kyststien mod Dyngby og gjort den tilgængelig, så også gangbesværede og kørestolsbrugere har mulighed for at bevæge sig langs denne smukke kyststrækning.