

**Sensommertur i Amstrup Enge med mad og kulturhistorie på Brandbygegaard,
Torsdag den 24. august kl. 17 – 20.30**



Velkommen til en herlig aften på Brandbygegaard ved Amstrup. En aften med dejlig gåtur med fortælling i Amstrup Enge, mosen og gennem byen Amstrup. Efter den 4 km lange gåtur er der skøn vegetarisk sommerbuffet på Brandbygegaard – glæd jer!

Mosen

Turen går fra Brandbygegaard gennem Amstrup ned til Amstrup Mose og engen. Her vil vi opleve det smukke natursceneri med engen og mosen med fjorden i baggrunden og Sondrup Bakker der rejser sig i smuk kontrast. Her vil vi kunne høre aftensangen af nogle af de fuglearter, som stadig synger helt hen i august og derudover vil der også være spændende planter at fortælle om.

Mosen er også stedet for fantastiske fortællinger om menneskeofringer, tørvegravning og landvindingsprojekter. Grauballemanden, Tollundmanden, begge fra jernalderen, og det lokale Smederupfund fra Gosmer fra bronzealderen er alle milepæle i mosernes arkæologiske historie. Disse fund er fremkommet ved menneskets gravning efter tørv i efterkrigstiden, hvor brænde og kul var en dyr mangelvare.

Rørhøgens rige

Ud mod fjorden er der en stor tagrørskov. Her hersker rørhøgen. Helt atypisk for rovfugle har hannerne ofte flere koner. Helt op til 2-3 hunner er ikke usædvanligt. Det er kun hunnen, der udruget æggene. Til gengæld sørger hannen for føde til ungerne. Allerede i juli begynder de unge rørhøges efterårstræk sydpå, og i august-september følger de voksne efter. Rørhøgen overvintrer typisk i vådområder ved Middelhavet eller i Central- og Østafrika. Så på aftenens tur kan vi håbe på at se nogle af de gamle fugle fouragere lavt hen over rørskoven.

Husene

Et af de flotte gamle bindingsværkshuse, vi kommer forbi, er bedst kendt i folkemunde, som Hav-Mine's hus. Huset blev flyttet ud fra Amstrup i 1880. På et andet bindingsværkshus, kan vi i bindingsværkslængen se det nummererede tømmer i bindingsværket. Det vidner om, at tømmeret er genbrugt ved udflytningen fra Amstrup i begyndelsen af 1800-tallet. Den største bygning vi får at se på vores tur, er Amstrup Pakhus, bedre kendt som det tidligere kvindefængsel. I dag i godset Åkjærs eje.

Brandbygegaard og Amstrup

Brandbygegaards historie kan føres helt tilbage til 1426, hvilket er ualmindeligt for en almindelig bondegård, men skyldes, at den kom i Aarhus Bispestols eje allerede i 1400-tallet. Byen, som gården ligger ved, Amstrup kan føre sin historie helt tilbage til 1367, og navnet tolkes af stednavneforskere som Amunds udflytterbebyggelse.

Så vi har fantastiske historiske rammer for aftenens arrangement.

Praktisk info:

Tilmelding: Odderbilletten.

Mad: Vegetarisk sommerbuffet, hertil kan købes øl, vin eller vand.

Pris: 275 kr. pr. person.

Mødested: Brandbygegaard, Alrøvej 77, 8300 Odder.

Påklædning: Medbring gerne støvler/kraftige vandrestøvler til turen i engen/mosen.

Fortæller: Naturvejleder og museumsformidler Ole Sørensen, Odder Museum.