

Hvem står bag Kunst og Humor



Lene og Hanne, der også er kendt som "Tarteletdamerne" på Café Alrø, står bag den skæve humor i det lille galleri på Vestergade 23 Hou. På billedet ses kun Lene, da Hanne var travlt beskæftiget med at hente udstillingsgenstande og rekvisitter på Alrø, da jeg var forbi. Begge har travlt med at blive færdige til en ny og spændende udstilling med Jens Liboriussen som hovednavn.

**Hvorfor har Lene og Hanne ikke nok i arbejdet på Cafe Alrø?
Fordi de drømmer om at give folk i Hou en sjov oplevelse.**

Læs mere her.

Lene og Hanne har mange kreative ideer – og måske især Lene får mange ideer. Rigtig mange. Konstant. Og begge drømmer om at udleve de kreative ideer. Faktisk er det det, de lever og ånder for. Man mærker gejsten og iderigdommen, når man møder dem på adressen og bliver vist rundt. Selv kan de lave og producere rigtig meget. Eksempelvis har de selv stået for det meste af reoveringen af den gamle købmandsforretning på Vestergade-dog med lidt fagprofessionel hjælp fra tømrer, vvs og elektriker. Til indretning af såvel privatbolig som galleri har de selv lavet eller fundet masser

af originale møbler/effekter/kunst. Selv laver Lene helst figurer/ting i keramik, sten eller jern. Lenes tre døtre: Mathilde, Janne og Trine, er leveringsdygtige i kreative, kunstneriske og sjove malerier. Lenes mor leverer også både farvestrålende malerier, en bamsestol eller silkeblomster mm. Skæv humor står der på døren. Og det er faktisk meget dækkende for, hvad man finder indendørs i galleriet og udenfor i det kunstneriske univers med bl.a. giraffer, farvestrålende planter og kunst samt dagens ord. Hver morgen drøfter de to damer hvad "dagens ord" skal være ... nogle dage er det lidt tid om at dukke op, men pludselig er det der. Dog kommer der ingen "dagens ord" når det regner. Farver og regn passer ikke helt sammen.

På væggen hen mod Søndergade er der helt bevidst malet et kæmpe spejlæg på den orange gavl. Det er et godt blikfang og skal pirre nysgerrigheden og lokke Houboere og turister til. I vinduerne hænger sjove rim/jokes/ordsprog blandt meget andet. Indenfor møder man humørfyldte kunstværker som malerier, skulpturer, blomster, installationer, børnebøger, smykker mm.

Men hvordan hænger det sammen, at nå at pleje samvær og nærvær med børn og børnebørn, at passe en festlig tarteletcafe på Alrø, hvor fyldte busser strømmer til fra hele landet og så have et humørfyldt galleri i Hou? Jo, Caféen på Alrø er jo lukket i vintermånederne, her skal der satses mere på galleriet i Hou. Desuden drømmer Lene og Hanne om, at give de mange, der om sommeren alligevel går en aftentur rundt i Hou, en sjov oplevelse. Det er lysten, der driver værket. De satser på at holde et par timer åbent nogle dage ugentligt i galleriet om sommeren også. Når de er færdige på Alrø, kan de lige nå hjem til Hou og åbne galleri- alt mens grillen i den frodige gårdhave tilbereder aftensmaden.

Bliver du forpustet? For det gør jeg. Det er en utrolig energi, der lægges både i café og galleri. De siger selv det er at betragte som deres hobby, og en hobby behøver man ikke leve af. En hobby skal bringe glæde. Det er som at gå på jagt, siger Lene, det må gerne

koste lidt. Og drømmene stopper ikke her. Der er mere endnu på tegnebrædtet. Alt skal ikke afsløres på én gang.

Der er dog ingen tvivl om, at de to damer synes, der mangler info om, hvilke mange sjove og gode oplevelses perler vi har i Hou. Men hvordan finder turisterne ud af, hvad der er at opleve i Hou? Måske en lille guide med vandreruter til søparken, gamle interessante huse, hallen, kunstnere, Skuden eller andet spændende at opleve i Hou. Som Lene siger: Det er rigtig fint med en velkomstpakke til nye borgere. Men hvordan finder nye borgere eller sejlene turister rundt til alle perlerne i Hou? Hou er mere end Færgebyen og lystbådehavnen. Hun drømmer om QR koder med sjove historier fra "gamle Hou". Og måske der er brug for en lille infopjece om hvad, du kan opleve i Hou? Ideen er hermed givet videre. Hvem kommer først?

God fornøjelse.

09.01.2025/ Red. Rikke Gade