

De forsvundne borge

Gå på opdagelse ved ruinen af borgen Bjørnkjær



Bjørnkjær borg var en befæstet bolig, hvor man kunne søge tilflugt i ufredstider. To voldanlæg, voldgrave og en tårnbanke gjorde det svært for en fjende at indtage stedet. Arkæologerne mener, at Bjørnkjær har været bolig for en stormand omkring år 1300, og de skønner, at der har boet omkring 50 mennesker på Bjørnkjær, hvortil kom alle dyrene, for her var også stalde til grise, heste og køer. Borgens tårn har været ganske højt 12 – 15 meter, og for at komme over til det, skulle man over en vippebro. I brønden fandt arkæolog og læge Jens Didriksen fra Gylling i 1930 et destillationssæt fra 1400 tallet. Det er nordens ældste, og kan ses på Odder museum.

I 2015 undersøgte arkæologer fra Moesgaard området med bl.a. en drone for at få mere viden om, hvad der ligger under jorden. Det er der lavet en fjernsynsudsendelse om ["Forsvundne borge – kapitel 3 – Bjørnkjær" klik her.](#)

Det er et spændende område at besøge med børn eller børnebørn, og hvor du kan fortælle drabelige historier om stedet. Du kan hente mere

information/inspiration i den opdaterede folder fra 2019 ["Gå på opdagelse ved ruinen af borgen Bjørnkjær"](#).

Præsten St. St. Blicher har også besøgt Bjørnkjær og skrevet et langt digt "Bjørnkjærs ruiner" i 1847 om stedet, her får I 1. vers:

Bjørnkjær Slot ligger ned i Gruus
Under Tidsel og Nælder;
I Salen haver Uglen sit Huus,
Og Ræven boer udi dyben Kjælder.
Egen skjuler det med sin Skygge;
Der monne Himmelens Fugle bygge.



14.05.2020 / Ella Pytlich