

# En anderledes dag med Hou Børnehave



Her til morgen tog en stor flok glade og forventningsfulde børn og pædagoger fra Hou børnehave og vuggestue med Tunø færgen. Helt præcis 34 børnehave børn og 12 vuggestue børn med alle deres pædagoger. Dagen skal tilbringes på Tunø.

Alle har set frem til denne dag. Nogen skal for første gang med den store hyggelige færgen, nogen har aldrig prøvet at sejle før. Andre har været afsted før og husker spændingen ved at skulle på udflugt. Tunø turen er en årlig begivenhed. Det er årets begivenhed i børnehaven. Udflugten plejer at finde sted i juni måned, men blev udskudt pga. corona. Heldigvis blev det nu muligt at gennemføre turen.

På færgen bliver der hygget i opholdsstuen med legoklodser, kigget ud af de sjove køjer eller stirret nysgerrigt omkring fra dækket.

Efter landgang skal de alle på besøg i Tunø skole og børnehave. Der skal, leges og hygges med børn og kolleger fra

Tunø. Dernæst må de ældste børn gå på rov efter "skeletter" og andre gode fund på stranden, mens de mindste måske har brug for en lur i ly af en hybenbusk, mens de nusses på ryggen.

På et tidspunkt går turen til "Vagns lyst" på teltpladsen, hvor der spises madpakker og legepladsen ved havnen skal de også nå at runde, inden færgeren sejler dem alle hjem igen.

På kajen i Hou får hele flokken en kongelig modtagelse. Forældrene vinker og hilser velkommen med flag. Børnene har sol i øjnene – på trods af solen faktisk ikke har været fremme i dag. Vejret har dog ikke spoleret oplevelsen. Regntøjet er med, og måske kun godt at solen ikke bagte fra en skyfri himmel. Børnene vinker benovede tilbage. Glade børn, men også godt brugte børn efter en lang, anderledes og skøn dag på Tunø.

20.08.2020 Rikke Gade