

Eksotiske rejsemål



Efterårsferien tilbragte gemalen og jeg i vores fritidshus i Løkken. Og en af dagene, kom der en mail fra Karen, min gode medredaktør her på Oplevhou, hvor hun bl.a. skriver:

”Og så var det lige, at jeg tænkte, at i disse tider hvor de fleste sidder fast på deres små matrikler, så kunne det da være fint at få en beskrivelse af eksotiske rejsemål, f.eks. Løkken. Så mens du nyder det gode vejr, kunne du så ikke lave en artikel til Oplevhou med flotte fotos af livet i og omkring Løkken?”

Sådan skrev Karen, og så begyndte jeg ellers at tænke over, hvad det egentlig er, der gør, at Hou og Løkken er mine foretrukne opholdssteder.

Ja, det er selvfølgelig stedet, naturen, vandet, miljøet, stemningen, menneskene og alt det andet, der får en til at føle sig hjemme og godt tilpas.

Løkken er lidt større end Hou og har mange flere turister, og sådan har det vist altid været. Løkken har været ferie- og badeby i mere end 100 år. Og her i efterårsferien var der i hvert fald rigtig mange mennesker både på gaderne og ved stranden, som det også fremgår af billedet ovenfor, hvor byens torv er fint efterårspyntet.

Der er helt klart mere turisme i Løkken, men der er også rigtig mange lighedspunkter mellem de to byer.

Og hvis man nu vil lave en "historisk" sammenligning, så hed det sig tidligere, (sådan lød rygter i hvert fald), at mange fra oplandet ikke ville sende deres unge piger til bal i Hou, for der var øretæver i luften, når mændene havde drukket for mange øl.

I mange år var Løkken en magnet for unge mennesker fra store dele af landet, og der var barer og natklubber på striben.

Jeg husker selv fra min barndom på Koldingegnen, at min venindes storebror drog afsted til Løkken med nogle kammerater for at holde en uges sommerferie.

De kom hjem på tredje eller fjerdedagen, for da var der ikke flere penge tilbage! Så det er gået voldsomt for sig både i Hou og i Løkken. Men det er alt sammen historie.

Når jeg står ved min fordør i Hou, kan jeg se brugsen.



Når jeg står ved min fordør i Løkken, så ser jeg også brugsen.
Den i Løkken er så bare et par numre større.



Mågerne i Løkken ligner til forveksling dem i Hou og lyder stort set ligesådan.



Der er mange gule huse såvel i Hou som i Løkken



Hou har en havn, hvor der ligger lystbåde. Selvfølgelig flere om sommeren end nu.



Løkken har ingen havn, men en mole, og ved den ligger der en håndfuld fiskekuttere. Og om sommeren også de karakteristiske hvide badehuse. Men de er for længst fjernet fra stranden og kørt i vinterhi.



Ovenfor skrev jeg, at jeg føler mig hjemme i såvel Hou som Løkken, og derfor er det faktisk ikke længere eksotisk, da "eksotisk" iflg. ordbogen betyder "fremmed/fremmedartet", men skønt er der begge steder.

Og jo, der er noget eksotisk ved Løkken, nemlig Vesterhavet, der til tider kan vise sig fra en noget mere vild og barsk side end Kattegat.

(Og så beklager jeg, at billederne fra Hou måske ser en smule triste ud, men der var altså bedre fotovejr, da vi var i Løkken)

22.10.2020/Hanna Nissen