

"Brita Leth" på besøg



Brita Leth i Hou havn d. 1. august 2016

En del borgere vil nok i denne uge have bemærket det smukke træskib, der ligger ved honnørkajen i Hou Havn. Det er ikke et hvilket som helst træskib, men en gammel kending, der er på sommervisit. Det drejer sig om "Brita Leth", der har tætte 'familieforbindelser' til Hou, så tætte, at det blev valgt som forlæg for kirkeskibet i Halling Kirke.

Der er endnu i aften lejlighed til at se "Brita Leth", men Bente Schou oplyser, at det sejler i morgen fredag.

Skibet har sin egen hjemmeside: www.brita-leth.dk, ligesom Hou Lokalhistoriske Arkiv har skrevet en lille artikel om dets tilknytning til Hou:

Om skibet (Fra www.brita-leth.dk, hvor der kan læses mere)

Skonnerten "Brita Leth" er et to-mastet træskib, bygget i Svendborg i 1911 og beregnet til fragtsejlad under sejl. Efter et dramatisk forlis i 1941 var det med i jødetransporterne til Sverige, idet det sejlede 169 jøder i sikkerhed. Efter krigen fungerede skibet som sten- og vragsfisker, og da det blev sat til salg i 1972, var det endt som et udslidt vrug.

En ukuelig optimisme, en masse arbejdstimer og en særlig fornemmelse for det historiske og kulturelle i dansk skibsfart var hjørnestene i Otto Leths gennemgribende restaurering og oprigning, der bragte skibet tilbage til sin oprindelige skikkelse.

I dag fremstår "Brita Leth" næsten, som dengang hun forlod værftet i Svendborg. Det er dog indrettet med plads til 12 overnattende gæster, 30 dagsgæster og er desuden blevet udstyret med moderne navigations- og sikkerhedsudstyr.

Skonnerten "Brita Leth" er et familieejet skib, der drives som charterskib. Skibet hører hjemme i Århus havn.



'Brita Leth' – kirkeskib i Halling Kirke

Om skibets tilknytning til Hou

Historien begynder i starten af 1920'erne, hvor Otto Leth kom til Hou fra Gylling og købte sig et lille hus i Hou, "Skovly" Vestergade 39. Han giftede sig med en af pigerne på Gersdorffslund. Otto og Johanne fik 6 piger og 3 drenge. (Knud og Hilda Andersen bor i huset i dag. Knud er barnebarn af Otto Leth.)

En af Otto og Johannes børn, Jens Leth giftede sig med Aase og de fik 5 børn. Den ældste blev opkaldt efter bedstefaren og kom også til at hedde Otto Leth. Jens og Otto Leth (far og søn) investerede i 1972 trekvart millioner kr. i "Brita Leth", en to-mastet skonnert bygget i Svendborg 1911. Efter en gennemgribende restaurering blev "Brita Leth" indrettet til 12 overnattende gæster, 30 daggæster og udstyret med moderne navigations- og sikkerhedsudstyr. Samtidig blev det et af landets smukkeste gamle træskibe. Skonnerten kom på bedding ved Hou Skibs- og Bådebyggeri, hvor den vakte stor opsigt. Senere hen aflagde den jævnligt besøg i Hou Havn da der var nære familierelationer.

Da vores sogn er tæt knyttet til havet, var det naturligt at vælge "Brita Leth" som udsmykning og symbol i Halling kirke, da man ønskede et kirkeskib. Menighedsrådet satte en indsamling i gang blandt sognets beboere, modellen blev bygget af Aksel Andersen, As, Juelsminde og ophængt ved en festgudstjeneste d. 24. april 1983. Otto Leth og "Brita Leth" forblev hinanden tro og gav utrolig mange mennesker en uforglemmelig oplevelse. Otto Leth og "Brita Leth" har virket som redningsplanke for et "hav" af unge mennesker. Otto Leth satte også andre projekter i gang bl. a. renoveringen af et gammelt fly-vrag fra krigens tid, som blev hentet til Hou fra den grønlandske indlandsis. Desværre døde Otto Leth sidste år kun 63 år gammel. Familien forsætter dog projektet med "Britta Leth"s stolte traditioner. (Hou Lokalhistoriske Arkiv. www.hou-la.dk. 2013)