

# FASTELAVNSSOLDATERNE KOMMER SNART RUNDT I HOU!

Det er sjovt – og det giver godt igen!

Søndag den 7. februar mellem  
kl. 11 og 13 sker det igen.

Tag godt i mod fastelavns-soldaterne, når de på deres tur  
rundt i Hou ringer på døren og synger en sang.



#### Sangen soldaterne synger...

*Melodi: I alle de riger og lande*

Se her vore venner så kære  
se, dagen vi mindes de små  
se, fanen vi glade frembære  
og følger vor konge så tro.

Vi tager os den frihed at bede  
en gave I skænke os vil  
så vi kan i aften med glæde  
svinge pigerne i dans efter spil.

Vi takker de gamle og unge  
vi takker de store og små  
for gaven, de bragte vor konge  
og hermed farvel vi byde må.

#### Historien om fastelavns-soldaterne...

Traditionen med fastelavns-soldater går nogle steder i landet helt tilbage til 1800-tallet.

Den gang, såvel som i dag, var soldaterne ude for at invitere til fastelavnsfest i sognet. Hvor det i dag de fleste steder, også i Hou, er børnene der går som soldater, var det tidligere karlene fra gårdene, som red rundt for at invitere.

Invitationen blev ofte fulgt af sang fra karlene, hvilket blev belønnet.

#### Pengene går til...

Overskuddet fra soldaternes gåtur og fastelavns-festen går til trivselsfonden på Hou Skole.

Midlerne har gennem årene betalt forskellige ture for eleverne, blandt andet en heldagstur til Ree Park og sidste år skolens tur til Tunø.

**Fastelavnsfest for alle byens borgere  
i HMI Hallen  
søndag den 7. februar  
fra kl. 15 til kl. 17**