

Nihao i Hou



Så er der gået næsten 5 uger siden vi ankom til Changchun i Kina og det har været en tid med mange spændende oplevelser. Byen er kæmpestor.

En kinesisk embedsmand på visumkontoret fortalte os, at der bor ca. 8 mill i Changchun.

Ud over os var der 2 andre danskere.

Den ene vil han forsøge at sætte os i forbindelse med.

Det er en vinsælger, som sælger dansk vin.

Det lyder da ikke så værst.

Der er også så mange mennesker, højhuse, larm og trafik de fleste af de steder, vi har været.

Indtil videre har vi mest bevæget os i centrum, hvor vi bor på 11. sal i et kæmpe højhuskompleks.

Lejligheden er fin og udsigten fra vores vinduer er ud over centrum af byen, så der er masser af liv og kulørte lysskilte alle vegne.

Trafikken er meget larmende – de dytter af hinanden ustandselig for at gøre opmærksom på – ”flyt jer for nu kommer jeg”.

Det er noget anden end hjemme på Lærkevej i Hou.

Ca 1 km fra lejligheden er der en kæmpe stor og spændende park. En af de første dage gik vi hele vejen rundt om søerne – en tur på ca 10 km inden vi var hjemme igen.

Søerne her er frosset til.

Der er jo meget koldt herude.

Minus 23 grader er det koldeste vi har oplevet.

I parken mødes folk og hygger sig og er aktive på isen på skøjter, sjove stole de sidder på og stager sig fremad og cykler med stativ, så man ikke kan vælte.

Her bliver også bygget mange fantastisk store og flotte sneskulpturer.

Så der er noget at se på, og vi nyder at gå tur her.

En fridag besluttede vi os for at tage en bybus og se hvor vi kom hen.

Det blev en sjov oplevelse.

Alene at få betalt når vi ikke vidste, hvor vi ville af, gav problemer.

Til sidst var flere af de andre passagerer i gang med at hjælpe os.

Ingen kunne noget engelsk, alt foregik på kinesisk, men vi betalte 7 yuan = 7 kroner, og så kunne vi læne os tilbage i sæde og nyde turen.

Vi tror vi kørte mindst 30 km igennem byen gader og blev så sat af ved et universitet, da bussen ikke kørte længere.

Heldigvis er der taxaér i hobetal, så vi tog en taxa tilbage.

Det kostede 40 kr.

Det var lidt fra det kolde nordøst Kina.

Kærlig hilsen Bente og Jon