

# Rejsebrev fra Kina



Bente og Jon med Gitte og børnebørnene Johan og Hugo

Der er nu snart gået 3,5 måned, siden vi ankom til det nordøstlige Kina, eller mere præcist til millionbyen Changchun. Vi havde ikke hørt om Changchun før, og det har de fleste danskere formentlig heller ikke. Ikke desto mindre bor der 7 – 8 millioner mennesker i byen, hvilket som bekendt er en del flere end der bor i hele Danmark. Vi bor i en lejlighed på 11. sal lige i centrum af byen. Lejligheden er kun nogle få hundrede meter fra plejehjemmet, hvor Bente er ansat, og hvor jeg også dagligt har min gang, og hjælper lidt til på frivillig basis.

Der er næsten kun kinesere i denne by, på trods af at det vrimler med mennesker, kan der gå flere uger imellem, at vi ser en med et ikke kinesisk udseende. Det betyder, at der bliver kigget på os, og at vi ofte bliver fotograferet, når vi bevæger os rundt i byen – meget mærkeligt.

På plejehjemmet går det fremad med implementeringen af det danske. Med ansættelsen af en ny ledende sygeplejerske er det

virkelig rykket i den rigtige retning i de sidste par uger. Samtidig er der dagligt mange interesserede besøgende og 14 ældre kinesere bor nu på plejehjemmet, og flere kommer til i nærmeste fremtid.

Vi er ved at forberede en præsentation af Danmark, som skal afholdes den 11. april for beboere, pårørende og personale på plejehjemmet. Når der reklameres med et Dansk/Kinesisk plejehjem, så bør man også vide lidt om Danmark. Vi præsenterer derfor noget information om danskere og om Danmark, samt lidt dansk mad og nogle danske sange.

I det daglige holder jeg mig desuden beskæftiget med at skrive dagbog om vores ophold herude. Jeg har foreløbig skrevet 50 sider, som jeg tror det vil blive interessant for os at gennemlæse, når vi er hjemme i Danmark igen, og vi har glemt en hel del af, hvad vi oplevede i Kina.

For 3 uger siden havde vi besøg af vore 2 døtre og deres 2 små sønner, det var dejligt med besøg derhjemmefra. De første 6 dage boede de hos os, og vi viste dem noget af det mest interessante i byen. De sidste 3 dage af deres besøg tilbragte vi sammen med dem i Beijing. Trods den korte tid fik vi alligevel set byens største attraktioner, deriblandt et meget interessant besøg på Den Kinesiske Mur, hvor vi gik 3 – 4 km på muren i dejligt solskin.

Efter en hård vinter med temperaturer helt ned til 30 minusgrader er det nu helt tydeligt at foråret er på vej i Changchun. Dejligt at det ikke længere er nødvendigt at pakke sig ind, så man næsten ikke kan bevæge sig, og interessant at opleve livet i byen på en helt anden måde.

Den 28. april er vi tilbage i Danmark, og vi glæder os rigtig meget til at komme hjem til det danske forår, til familie og venner, og til at komme i gang med vore sædvanlige gøremål.



Udsigt fra Bente og Jons lejlighed



Tur til Beijing foran det kommende olympiske stadion

Venlig hilsen Bente og Jon