

Konfirmander i København



På en smuk og tidlig Palmesøndag morgen satte en af Malling Turistbussers fine busser kursen mod København. Ombord på bussen var 31 kommende konfirmander fra Odder, Hou og Gylling (og en enkelt, der skal konfirmeres på Tunø). Hanna Nissen og Marianne Lyst havde planlagt en spændende dag i København med besøg i Københavns Domkirke, Maria kirken på Vesterbro og et besøg i shoppingcenteret Fisketorvet.

Med på turen var også undertegnede, der er far til en af konfirmanderne, Mona Björknæs fra Hou og Tove Forsberg samt Gitte Møller Them fra Gylling

Turens første stop var Københavns Domkirke, Vor Frue Kirke. Her skulle vi deltage i højmesse ved sognepræst Jesper Stange. Der var også barnedåb denne søndag. De unge konfirmander fik sig en stor oplevelse i den smukke kirke med det flotte kor, den fine prædiken, barnedåb og altergang.







Efter gudstjenesten kørte vi den korte tur fra Vor Frue Kirke til Istedgade, hvor vi skulle besøge Mariakirken og Kirkens Korshær. Vi blev budt velkommen af sekretær i Kirkens Korshær, Vibeke Lind. I et af kirkens fællesrum fortalte Vibeke om Mariakirken og Kirkens Korshærs arbejde med at drage omsorg for de specielle mennesker, som benytter sig af kirken, herbergerne og "Skyen", som det nye fixe-rum for narkomaner kaldes. Vibeke berettede om, hvor hårdt et liv alkoholikerne, narkomanerne, de hjemløse og de prostituerede førte. Hvor ensomt og farligt det var. Om det de kalder dødsrunden om morgenen på herberget, hvor de skal se efter om nogen er bukket under i løbet af natten. Det var nogle barske historier, men fortalt hudløst ærligt, redeligt, respektfuldt og uden dramatik. Vibeke fortalte om, hvor ensomme de udsatte brugere er. Om deres største frygt: at dø alene, og at ingen savnede dem, når de døde – at ingen ville komme til deres begravelse. Det affødte en fin dialog og snak med konfirmanderne om næstekærlighed og det at være noget for nogen. Vibeke formidlede på fineste vis det vigtige arbejde, som Kirkens Korshær gør for de udsatte borgere i vores samfund.



I skærende kontrast til Istedgade og Vibekes fortællinger drog bussen videre til Fisketorvet, hvor de unge mennesker kunne få sig en frokost og kigge på forretninger, inden turen igen gik hjemad mod Gylling, Hou og Odder.

Tak for en flot arrangeret tur med store oplevelser for de unge mennesker såvel som voksne.

12.04.2017/Mikkel Braae-Andersen/red. Hanna Nissen