

Blodmåne



Fredag aften i sidste uge (d. 27. juli 2018) var der annonceret blodmåne over Danmark. Det lød meget drabeligt, det drejede sig om en total måneformørkelse, hvor månen opholdt sig særlig længe i jordens kerneskygge og derfor fik en rødlig farve.

Husbonden og jeg drog til Rallejet ved 21.30-tiden, som var tidspunktet for måneformørkelsens begyndelse. Det var der rigtig mange andre fra nær og fjern, der også gjorde. Nogle var udstyret med almindelige kikkerter, andre med avanceret fotoudstyr. Pludselig kom jeg i tanker om mine redaktørpligter og skyndte mig hjem efter mit eget, lidet avancerede kamera, så undskyld billedkvaliteten.

Månen var desværre ikke at se. Den gemte sig bag en tæt dis, der strakte sig langt op på himlen. Nå, skidt med det. Vejret var dejligt, der var god stemning blandt de ventende, og folk hyggede sig.

Da der var gået en times tid, opdagede husbonden en svagt lysende orange plet ca. 15° over horisonten i nærheden af Rønne. Hurtigt bredte rygten sig over hele Rallejet, og kikkerter og fotoudstyr blev bragt i stilling.

Efterhånden som månen kom højere op, kom den klar af den værste dis, men blodrød blev den nu aldrig.

Efter en tid gik forsamlingen i opløsning, fotograferne pakkede deres udstyr sammen, og alle drog hver til sit gennem den varme sommernat.

Vel tilbage på matriklen kunne månen nu ses over Medborgerhuset, og formørkelsen var synligt i aftagende. Sammenlignet med hvor meget lys månen kastede af sig aftenen før, så var den dog stadig som en lygte, der var ved at gå tør for strøm.



Mens vi venter ...



... og venter ...



... sænker mørket sig over Rallejet



Solen slutter dagens lysshow af ...



... og endelig dukker månen frem af tågerne



02.08.2018/Karen Rasmussen