

En gåtur på Strandstien



Foto fra Strandgade mod Gylling

Min kone og jeg går (næsten) hver dag en tur på Strandstien. Vi var også afsted på 6 kilometer mandag den 27. februar.

Vi startede med at gå hjemme fra Skovvej og til standen ad Strandgade. Her kom vi forbi grunden overfor Dagli'Brugsen, hvor der tidligere lå de to kondemneringsmodne ejendomme "Luna" og den som tidligere rummede "Viktors Loppemarked" – de er nu HELT væk og der er næsten totalt ryddet op på grunden.

Videre forbi "Rallejet" hvor der stadig bankes pæle ned (kan høres helt op til Hou Camping). Det bliver spændende, når Færgebyen inviterer til informationsmøde (kender ikke dato endnu) – indtil da, kan du tilmelde dig et nyhedsbrev på www.faergebyen.dk, så vil du løbende blive orienteret om projektet.

Så til Strandstien – der var pænt besøgt i dag med andre, der var ude at gå tur og med en del "hundeluftere" – dejligt stien bliver flittigt brugt. Det er meget forståeligt med så flot et vejr, det var i dag. Næsten helt forårsagtigt.

På vejen talte vi om, hvor dejligt det er, at fuglene igen begynder at synge – de synes også, det er dejligt med høj himmel og lunt vejr.

Da vi kom til Hou Camping, var der tre store rovfugle i luften, og vi kunne høre deres karakteristiske rovfugleskrik. Øj hvor er de flotte – vi kom ikke tæt nok på til at kunne se, hvilken art, der var tale om. Dernæst gik vi ad grusvejen (Spøttrup Strandvej) mod Hølken. Her ligger tre hyggelige ejendomme, og vi var nødt til at stoppe ved den sidste mod nord. Sikke en masse Erantis (kommer af græsk og betyder "Forår" og "Anthos" "blomst") og vintergækker – flot ser det ud. Ude over marken kunne man høre Lærken.

Forbi Hygge Strand Camping og ned på selve stranden. Dejligt kun at kunne høre bølgeskvulp og fugle. Jeg håber, det altid forbliver sådan, og der ikke kommer en firesporet motorvej fra Samsø til Dyngby....

Der var lidt usædvanligt en enlig svane på vandet – flot og majestætisk.

På vejen hjem gik vi forbi Havnegade 10, som er blevet solgt. Her arbejder Elmsgaard Entreprise med det, der ligner en gennemgribende renovering – spændende at følge. Tror det kan blive et rigtig flot hus.

Det var nok for i dag – husk at nyd luften og lyset – det er lige til at blive glad i låget af..