

”Kyndelmisse”

Den 2. februar - er også dagen, som betegnes som kyndelmisse. På dette tidspunkt er vi midtvejs mellem vintersolhverv og forårsjævndøgn, og ofte er det også på denne tid af året, man finder vinterens koldeste vejr.

Blandt andet derfor knytter der sig en del gamle danske vejrvarsler til netop denne dag. Vores forfædre tog ofte udgangspunkt i vejret på netop kyndelmisse, og spåede derefter hvordan vejret fremadrettet ville udvikle sig.

Ved kyndelmisse gjorde bonden også sit forråd op. Kjørmes Knud er en bondejysk omskrivning af kyndelmisse, hvor kjørmes betyder kyndelmisse, og knud betyder knude. Den 2. februar fejrede man altså vinterens knude, den såkaldte midvinter. Kjørmesfesten var derfor dagen, hvor bonden skabte sig et overblik over det resterende forråd. Man skulle ikke have spist for meget, for der skulle være nok til, at både mennesker og dyr kunne overleve den sidste halvdel af vinteren.

De gamle vejrvarsler lyder:

Grøn (dvs mild) kyndelmisse lover kold påske

Lige så længe lærken synger før kyndelmisse, lige så længe vil den græde derefter.

Lige så mange dage stæren kommer før kyndelmisse, lige så mange uger vil den tie efter. Men sommeren bliver hed, når stæren visersig meget tidligt! Stærene vender sædvanligvis tilbage i store flokke i løbet af januar/februar/marts måned)

Ifølge gammel overtro, kommer grævlingen for første gang ud af sit hi på denne dag. Hvis det er klart vejr med sol, skynder den sig ned i den varme hule igen og sover i endnu syv uger til kulden er

forbi. Hvis det er gråvejr og mildt, så bliver grævlingen oppe og begynder at søge føde, for så er vinteren ved at være forbi.

Der kommer megen sne efter en solklar kyndelmisse, men er det gråvejr, vil vinteren snart slutte.

Sne og uvejr lover også tidligt forår.

Stærk blæst den 2. februar varsler snarlig vinterslut. Det skal faktisk helst blæse så voldsomt, at "atten kvinder ikke kan holde den nittende "

Vi kan jo nok konstatere, at disse ikke vejrvarsler er så aktuelle mere med de store klimaforandringer, som sker i vores tid. Mange børn i dag vil måske aldrig rigtig komme til at opleve vintre med sne og frost, som jeg husker fra min barndom.



