

# Bag borgen.....



**Tirsdag den 6. maj** havde vores lokale folketingsmand Finn Thranum, inviteret Grundejerforeningen Askelunden/Fyrrevænget med ind "bag borgen" for at få et indblik i hans arbejde som folketingsmand, som han beskriver som en livsstil, da han er "på" næsten 24 timer i døgnet og kun er hjemme hos familien i Hou i weekenden, hvor der ofte også er arrangeret møder i hans kreds i Østjylland.

Denne invitation kunne vi ikke sidde overhørig, at komme ind på magtens højborg og så på en tirsdag, hvor statsministeren har spørgetime, det kunne ikke blive mere spændende og vedkommende. Vi sagde straks ja tak til invitationen.

Forventningerne var store til dette besøg. Ville vi komme til at forstå "spillet" på borgen bedre. Ville vi kunne se og mærke om demokratiet fungerede. Ofte kan man være i tvivl om, hvad der foregår på Christiansborg. Det virker som et dårligt indstuderet skuespil, som vi er vidne til, når vi ser de folkevalgte på TV.



51 Houborgere drog forventningsfulde med bus til København, den 6.5. kl. 7.00 præcis fra Askelunden.



Vi havde en fødselar med. Flemming Helbo gav selvfølgelig i dagens anledning en "lille en".



Vi ankom til Christiansborg kl. 11.00 og Finn Thranum stod klar ved trappen, for at modtage os og være vores guide for en dag på "borgen". Den røde løber var mærkeligt nok ikke rullet ud.



Vi skulle først igennem en sikkerhedskontrol, for at komme ind på "borgen", nøjagtigt som i lufthavnen. Men det er jo desværre blevet nødvendigt.



Sikkerhedskontrollen afslørede, at Poul havde en kniv med, som han pænt måtte aflevere. Desværre fik jeg ikke et bedre billede af situationen, da jeg straks fik besked om, at man ikke måtte fotografere i sikkerhedskontrollen.



To friske betjente guidede os igennem Christiansborgs gange, da Finn skulle i folketings salen og fremlægge 2 lovforslag.

Men det var 2 kompetente herrer, som viste hvad de snakkede om og som havde styr på Christiansborgs historie. Utrolig interessant.



Den berømte trappe, hvor vi ofte ser politikerne komme op af, især i forbindelse med et folketingsvalg.



Her ligger den, som det hele drejer sig om, nemlig Danmarks Riges Grundlov.



Journalisterne fra TV2 var ved at gøre klar til tirsdagsanalysen og til at modtage statsminister Helle Thorning, når hun kom ud fra folketingsalen. Anders Langkilde med ryggen til og Hans Engel i baggrunden. Henrik Qvortrup var der dog ikke.: -)



På vejen rundt kom vi også forbi Finns kontor, et lille moderne og hyggeligt indrettet kontor, som han havde for sig selv og hvor han opholdt sig til ca. kl. 22 hver dag, når han ikke lige var til møder ude i byen. Her støder han til os igen for en stund, for som han siger, her er ikke 2 dage, der er ens. Og man ved aldrig, hvad der skal ske, der opstår hurtigt noget, som man skal deltage i. I dag var der to lovforslag vedr. Færøerne, som skulle til afstemning i Folketingsalen. Finn er ordfører for Færøerne og skulle derfor på Folketingets talerstol for at fremlægge de 2 lovforslag.



Dørskiltet til Finns kontor M-004 (det leder tanken hen på agent 007, han var jo også i hendes majestæts tjeneste ligesom Finn).



Finn guider os ind i folketings salen. Hvor vi spændte venter på Statsministeren.







Og på Lars Lykke og alle de andre. Her ses Helle Thorning, Frank Vammen og med ryggen til Lykketoft, som majestætisk sætter sig på folketingets formands stol.



Så starter "showet" statsministeren får ordet. Hun snakker i øst og Lars Lykke spørger i vest – denne tirsdag var Lars Lykke træt og uoplagt, det blev en noget mat affære til trods for, at netop i disse dage havde vi "Se og Hørs" skandalen med Nets, der havde lækket og solgt kendes kreditkort data. Altså burde der kunne siges noget om datasikkerhed og som burde få folkestyret op at stolene.

Emnet var den dom, der var faldet dagen i forvejen, hvor 3 dommere havde frifundet embedsmændene og at det var ok at stikke en nødløgn. Det handlede om de embedsmænd og den tidligere justitsminister Morten Bødskov, som havde løjet om sikkerhedsrisikoen i forbindelse med retsudvalgets og Pia Kjærsgaards besøg på Christiania. Det blev et ordkløveri, om det var i orden, at en minister kunne stikke en nødløgn til folketinget eller ej og om det skulle have konsekvens for ministeren. I stedet for at der burde være fuldstændig enighed om, at det ikke var i orden, og at den slags havde konsekvenser, blev der spurgt i øst og svaret i vest. Skræmmende og er det sådan demokratiet fungerer? Lad os komme i Snapstinget.



Ovenpå en lidt skræmmende oplevelse i Folketingssalen, gik turen til snapstinget. Her indtog vi en fortrinlig frokost. Utrolig lækker mad og selvfølgelig efterfulgt af en snaps – vi var jo trods alt i Snapstinget.



Der er 2 restauranter i Snapstinget. Den ene "det rigtige Snapsting" er forbeholdt Folketingets medlemmer og Folketingets personale (der er ca. 1500 der arbejder i folketinget) og den anden er til gæster, som os. De 2 restauranter ligger side og side. Helbo benytter lige frokostpausen til at læse dagens avis i Snapstinget.





Så gik turen til venstres gruppeværelse – det vil sige, at det blev til Dansk Folkepartis gruppelokale, da venstres var optaget. Her fik vi kaffe og kage, medens folketingsmedlem Jacob Ellemann Jensen fra venstre fortalte om Den europæiske patentdomstol, som vi skal stemme om den 25. maj. Han var en tro kopi af sin far Uffe Ellemann Jensen frisk, fræk og klar i spyttet. Han gik ind for den europæiske patentdomstol og han var for EU, hvilket han ikke lagde skjul på, men vi fik en grundig gennemgang, om hvad det er, vi skal stemme om og der blev stillet flere spørgsmål, så vi blev væsentligt klogere på det emne. Et rigtig godt indslag.

Herefter kom Finn tilbage fra folketingsalen og overtog ordet igen. Han fortalte om sit liv som politiker. Han syntes det var svært, han syntes det var rigtig svært og han oplevede den forskel, der var på, om man var "skolet" i faget politik fra ungdommen og aldrig havde lært andet eller man som ham, kun havde gået i den stråttækte skole og havde 40 års erhvervserfaring. Han havde ufatteligt svært ved at læse og forstå de mange siders lovstof.

Han fortalte om sine forskellige udvalgsposter og sin ordførerskab for Færøerne og om hvordan demokratiet arbejder – Det er, som han siger, ikke det vi ser på TV – det er hårdt arbejde, og det foregår i udvalgene og på tværs af partiskellene.

Finns udvalgsposter og ordførerskaber er p.t.:

**Aktuelle udvalgsposter:**

Medlem af Børne- og Undervisningsudvalget

Færøudvalget

Kommunaludvalget

Ligestillingsudvalget

Nordisk Råd

Socialudvalget

Sundheds- og Forebyggelsesudvalget

**Aktuelle ordførerskaber:**

Færøerneordfører



Finn på sit kontor på Christiansborg. Følg ham på: [www.thranum.dk](http://www.thranum.dk) og [www.ft.dk/folketinget/findmedlem/vfith.aspx](http://www.ft.dk/folketinget/findmedlem/vfith.aspx)

Finn stiller op til næste folketingsvalg og jeg spurgte ham derfor. "Hvad der skulle gøre, at vi skulle stemme på ham og ikke på en af de andre kandidater?" Det syntes jeg ikke faldt i god jord – og svaret blev nogenlunde sådan, at han syntes, at man skulle stemme på en lokalpolitiker, en som man kendte og havde tillid til. Han sagde yderligere: "at han ikke kunne gøre så meget lokalt, men hvis han fik nogle sager, som han kunne stå inde for, så ville han bringe dem videre i systemet."

Hvilket han syntes, at han var god til qua sit store netværk.

Det syntes jeg ikke er godt nok med mindre, at vi får nogle konkrete eksempler, så vi kan få syn for sagen. Men Finn har lært det, man skal ikke være for konkret i politik.

Jeg håber, at vi får noget mere at høre fra Finn Thranum, inden vi går til valg næste gang. Jeg så jo gerne at lokale politikere, folketingsmænd som kommunalpolitikere var mere synlige i deres lokale område og markerede deres personlige holdninger i forhold til de sager, der optager borgerne i det område de repræsenterer og ikke kun er et omvandrende partiprogram. Velvidende at det er flertallet, der bestemmer. Derfor kan man jo godt gøre sig til talsmand for nogle lokale synspunkter.

Det er sådan, jeg ser demokratiet – *nærdemokratiet* – så ved vi, hvem vi skal give en personlig stemme.

Klokken var blevet 16.25 og dagen sluttede med en tur rundt i De Kongelige Repræsentationslokaler.



Men først skulle der overtrækssko på – *husk lige det Margrethe, når du kommer til Hou.*





Efter en time rundt i de kongelige gemakker, gik turen igen til Hou. Vi var fyldt op af indtryk – det havde været en rigtig god dag.



Finn takker af for denne gang og bad os hilse i Hou. Vi siger mange tak til Finn, fordi han tog sig tid til os. Det blev på alle måder en uforglemmelig og lærerig dag.

Den 9.5.2014/*Gunhild Hoe*