

Kaptajn Kumar på Skuden



Bag den karakteristiske bardisk på Skuden står Kumar fra Sri Lanka og smiler. Han har fundet sig godt til rette som caféjer i Hou og elsker sit stille og rolige liv i Danmark med sin kone og tre sønner. Historien om, hvordan han og hans familie er havnet her, er barsk. Trods det udstråler han en smittende omsorg og venlighed.

Tekst og foto: Jette Merete Axelsen

Kumar var kun 11 år gammel, da borgerkrigen mellem De Tamilske Tigre og Den Singalesiske Regering brød ud i 1983. Hans far havde en blomstrende tøjforretning i det tamilske område i den sydlige del af Sri Lanka. Som ung hjalp Kumar til i forretningen og gik i skole. Da han blev 20 år, ville han studere økonomi og flyttede til hovedstaden, Colombo i den nordlige ende af landet, som var kontrolleret af regeringsstyrkerne. Samtidig med studierne købte han varer op til sin fars forretning og sendte dem videre til ham.

Det var ikke nemt for en ung tamiler at begå sig i Colombo. Soldater fra regeringsstyrkerne krævede penge af ham for at lade ham gå i fred, og da han til sidst ikke kunne betale mere, blev han smidt i fængsel. I fire år levede han under kummerlige og grusomme forhold, og den dag i dag har han ar efter den voldsomme behandling, han fik. Røde Kors gjorde en stor indsats for at få den uretmæssigt fængslede unge mand frigivet. Og da det endeligt lykkedes, arbejdede de på at få ham helt ud af landet, da det var risikabelt for ham at opholde sig i Sri Lanka. I ventetiden mødte han Mala, som han giftede sig med, før han blev sendt til Thailand.

Efter to år fik Mala mulighed for at slutte sig til Kumar i Thailand. Mala var selv hårdt medtaget af krigen. Hun blev ramt af en bombe, mens hun arbejdede med sin familie i marken. Hun blev såret i den ene side ved hoften, hvilket bevirker, at hende ene ben er otte cm kortere end det andet. En skade, som den dag i dag giver hende mange smerter.

Parrets første søn, Niddi, blev født, mens de boede i Thailand. Der skulle gå endnu to år, før der kom en invitation fra Danmark om, at den lille familie kunne få opholdstilladelse her i landet. Afrejsen blev udskudt nogle måneder, da det var på det

tidspunkt, at den store tsunami ramte Det indiske Ocean. Mala var højgravid, da de ankom til Danmark d. 5. april 2005, og Denusan blev født d. 13. april. Siden er den tredje søn, Methusan, kommet til i 2007.

Kumar og hans familie flyttede til Gl. Ry, hvor han fik arbejde på Pressalit fabrikken. Her arbejdede han i tre år, samtidig med at han gik på sprogskole. Familien flyttede til Skanderborg, og Kumar tog en uddannelse som SOSU assistent.



Mala har pga. sit handicap haft svært ved at få et arbejde, som hun kan holde til. Men da de har været vant til at klare sig selv uden offentlig støtte, valgte de at købe Café Skuden i Hou, så hun kunne arbejde her og bidrage til familiens indkomst på den måde. Men efter et års tid måtte hun give op. Oven i sin krigsskade fik hun konstateret en hjertesygdom, og nu har hun lægens dom for, at hun er for syg til at arbejde.

Kumar var rigtig glad for at arbejde på et plejecenter i Skanderborg, men han overtog styringen af Caféen efter sin kone. I begyndelsen var han lidt urolig for, hvordan det skulle gå, men nu er han blevet så glad for at komme til Hou, at han savner det, hvis han er væk to dage. Ud over at bestyre Skuden arbejder Kumar fortsat ca. 15 – 20 timer om ugen på plejecentret i Skanderborg. Arbejdet som SOSU assistent er en stor tilfredsstillelse for ham, og han har lært meget om danskernes kultur og måden at samarbejde på af både kolleger og beboere.

Den tamilske familie har det rigtigt godt her i Danmark. Her er stille og fredeligt og ordnede forhold. De tre drenge går i skole i Skanderborg. De spiller fodbold og har flere gange været i Hou og spille kamp. Familien har gode naboer, og de hjælper hinanden, hvor de kan. Også i Hou har Kumar og hans familie mødt mange søde og hjælpsomme mennesker, som har givet dem mange tips og gode idéer til driften af Skuden.



Kumar elsker at lave mad. Han kan sagtens byde på Sri Lankansk inspireret mad med mange krydderier – man skal blot bestille det på forhånd. Til gengæld har han måttet lære at lave pizza. Det kunne han ikke i forvejen.

Tilbage i Sri Lanka lever Kumars far stadig. Han har dog ikke set ham i omkring 20 år. Først når Kumar bliver dansk statsborger og dermed står under den danske stats beskyttelse, er det sikkert for ham at rejse tilbage. Selv om borgerkrigen sluttede i 2009, er der stadig uro og fjendske følelser mellem de to befolkningsgrupper. Kort før krigens afslutning blev Kumars mor, søster, hendes mand og børn dræbt i krigen. De sad i en bunker, da den blev ramt af en bombe. Trods sin hårde skæbne er Kumar et positivt og omsorgsfuldt menneske, som Skudens gæster sætter stor pris på at kende.

Kumar er et kaldenavn.

I virkeligheden hedder Kumar: Ratnásekaran Chandrésekaran og Mala hedder Nirmala

Se Skudens hjemmeside: www.cafeskuden.dk

Se Skudens påskemenu [her](#)