

Legerum for de små i Hou Hallen



Ideen til legerummet for de små børn opstod hos Leif en dag, hvor han vaskede gulvet i hallen og kom til at tænke på, at de voksne forældre ofte forsøger at finde en undskyldning for ikke at dyrke idræt og motion. Undskyldningen er ofte, at de mangler børnepasning.

Og så slog det ned i ham: "Jamen børnene skal da bare med!"

Der var ikke langt fra tanke til handling. Leif gik til bestyrelsen, hvilket resulterede i, at legerummet blev tegnet ind i hele konceptet, og kom til at ligge i det gamle spinningslokale.

Legerummet blev indviet samtidig med indvielsen af den nye tilbygning med fitness center og multihal i 2012.

Det er ikke bare de små, der bruger rummet. De unge teenager hygger sig også gevaldigt bag borgens tykke mure, hvor de flyder rundt mellem kuglerne.

”Legerummet bliver brugt hele dagen igennem”, siger Leif. Og der kom også en sidegevinst ud af det, fordi alle dagplejemødrene i Hou benytter det som samlingssted hver tirsdag fra 9.00 – 12.00. Hvor de fylder rummet med små børn fra 1-3 år.



Som Leif siger: ”Rummet er blevet sådan en succes, at ungerne presser deres forældre til at gå til træning!”

Leif glæder sig i det hele taget over, hvad den nye tilbygning har givet af øget aktivitet i Hou Hallen. Han har set mange nye ansigter i hallen og ikke mindst ”det grå guld” er godt repræsenteret.

Som Leif siger: "Efterlønnere og pensionister om formiddagen og de yngre generationer om eftermiddagen og aftenen.

- det nye fitnesscenter og multihal har givet "liv" i hallen hele dagen og aftenen igennem!"



"Er det ikke bare et skønt rum?", siger Leif og slår ud med armene tydelig stolt over legerummet og hvad dette rum har ført med sig af muligheder for småbørn og deres forældre.

"Godt tænkt Leif, virkelig nytænkning, men er der slet ingen negative sider ved legerummet?" spørger vi.

"Jo", siger Leif, "Vi bruger for meget tid på at rydde op efter ungerne. Vi skal ha' lært dem, at rydde op efter sig inden de går."

Skrevet af Palle og Gunhild 8.2.14