

# Tour de Mallorca.....



**En kold morgen** d. 26. april kl 04.00 mødtes en flok af byens borgere på parkeringspladsen ved Hallen. Vi havde sat hinanden stævne, fordi vores gode spinningstruktører havde snakket meget om den traditionsrige cykelferie på Mallorca sammen med Team Odde. Vi ville med. Personligt havde jeg ikke den store erfaring med landevejscykling, men havde dog gået til spinning 3 gange om ugen i vinterens løb. Så formen skulle da nok være i orden, tænkte jeg!

Efter ankomst og indkvartering på hotellet blev vi sendt til cykeludlejer og udstyret med de mest lækre cykler, og søndag morgen gik det så løs.

Holdet bestod i alt af ca. 200 mennesker, der havde købt turen hos DiniTours. Vi blev inddelt i hold på 10-15 personer alt efter sværhedsgrad. Vi var tilmeldt caféholdet. Iført cykeltøj og hjelme drog vi glade af sted i halen på turguiden Gitte. Vi lærte de gængse advarselsråb og håndtegn og følte os helt professionelle. Ud gik det på små veje gennem olivenlunde og appelsinplantager og vejret var herligt. Det her er da den rene svir – tænkte

jeg. **MEN**, så skulle vi spise frokost i en fin lille by, som viste sig at ligge ret højt oppe. Og så begyndte alvoren. Man lærer at elske 27 gear og får brug for dem alle.



Efter endt dagstur mødes alle hold ved pool-baren på hotellet og iført det svedige cykeltøj fortælles om store bedrifter. Jeg skal dog hilse og sige, at gin/tonic er en farlig drik for tørst. Så hjem på værelset og i bad og til aftenbuffet. Vi havde vores egen spisesal, og det var hyggeligt. Og hvor var det dog skønt at komme i seng efter veludførte strabadser.





Dagene gik med skønne ture med masser af cykling både op og ned og med svømning i det blå Middelhav og besøg på hyggelige cafeer. Et af højdepunkterne kom onsdag, da rejseselskabet havde arrangeret picnic til frokost. Alle holdene mødtes på toppen af det samme bjerg. Der kom jeg på den mest alvorlige prøve, men op kom jeg dog! Man giver da ikke op, vel? Belønningen var en herlig frokost og udsigt over en stor del af Mallorca.





Pludselig var ugen gået, og nu er vi hjemme i det kølige forår igen. En herlig oplevelse rigere, med masser af synsindtryk fra en smuk ø, men ikke mindst mindet om en tur med et kæmpe fællesskab.

Det vil da være herligt om mange flere fra Fitness vil med til næste år.



10.5.2014/ Kirsten Ehrhorn