



Herfra min verden går

Sådan kan børnene stadig sige om Hou skole. I 1993 fik Hou skole noget helt unikt.

Børnene malede nemlig en masse sagn, myter og lokalhistorie rundt omkring på skolen sammen med kunstnergruppen Syntese, der stod for udsmykningen, og nu 22 år efter, er det meste intakt.

Det kom til at hedde "Herfra min verden går", og det er meget hyggeligt og inspirerende at gå rundt på skolen og se alle kunstværkerne.

Den måde de nye 0. klasser bliver introduceret for myter og sagn er fra deres 5. klassevenner. De har en venneordning på skolen, så børnene i børnehaveklassen får en ven fra 5. klasse, så de kan få en god start i skolen. Det betyder at 5. klassebørnene skal sætte sig ind i det lokalhistoriske, for at overlevere de udødelige historier til de nye børn, samtidig med at de også hjælper dem med mange andre ting.

De eneste figurer der ikke kunne klare vejrliget var krydsfinerfigurerne, der stod udenfor af alle de kendte i Hou. Ligeledes er hestehovedet der er lavet af en 100 kg tung træklods der stammer fra Hou Bådebyggeri, blevet flyttet til biblioteket, fordi kroppen der var udenfor, gik til. Det meste andet er intakt. Der har været lidt småreparationer nogen steder, fordi der er sat nye vinduer i skolen, men det er småting.



Havfruen har fået halen indenfor i varmen da skolen blev udvidet. Her er hun blevet behandlet bedre end hun gjorde på Marsk Stigs borg, da det ifølge sagnet, var hende der satte ild til borgen, fordi en kokkepige havde smidt kogende vand efter hende.



Christian IV står stadig i glasgangen og holder øje med sine undersåtters arbejde med at fælde egnens egeskove. Hvert år forøgede han sin flåde med 20 nye fartøjer, så der skulle noget egetræ til. På det tidspunkt var der ved Hou anlagt en ladeplads, hvor han kunne udskibe de omfattende hugster fra egnen. Ude på det dybe vand blev det tilhuggede tømmer omlastet til orlogsskibe og sejlet til Bremerholm, København, nord om Samsø.



Den granitfigur der står uden for hovedindgangen på skolen, og i øvrigt er lavet af lokalkunstneren Steen Krarup, var det første der blev lavet i forbindelse med projektet. Den tager ikke skade af at blive brugt til stol af nutidens børn som Silje og Freja gør her.

Hvis man vil vide mere om de dejlige malerier, blev der i forbindelse med projektet også lavet en bog der hedder "Herfra min verden går", og man er altid velkommen til at gå ind og se malerierne.



