

Guidet motionstur med kulturelt islæt



45 personer mødte op ved Havnekiosken i Hou søndag den 7. juni kl. 13 for at deltage i den guidede motionstur ad Hou stien, arrangeret af Odder Museum og Hou Lokalhistoriske Arkiv.

Ole Sørensen fra Odder Museum og Gunhild Hoe fra Lokalarkivet bød velkommen og glædede sig over, at så mange var mødt op.



Ved Toldhuset blev der fortalt om, hvordan området og havnen har udviklet sig fra 1881, hvor den blev grundlagt af Christian, Frederik Emil von Holstein-Rathlous, og frem til i dag. I 1884 blev det også ved Holstein-Rathlous mellemkomst muligt at køre med jernbane fra Hou til Århus, hvilket var et stort plus for byen.

Der blev fortalt sjove anekdoter om stationsforstander Mikkelsen (kaldet Mikkel) og geden Viktoria, som han altid trak rundt med.

Næste stop var mindestenen på pladsen foran stationsbygningen. Stenen er rejst til minde om Emil von Holstein-Rathlous for hans store engagement og betydning for Hou.

Turen gik herefter hen forbi "Fisker-huset" på hjørnet af Nørreled og Skolegade.



Det blev den legendariske Rasmus Færgemanns første bolig, da han kom til Hou i 1846. Dengang lå huset dog længere tilbage på grunden. Det oprindelige hus brændte desværre, og et nyt blev opført.

Videre ad Skolegade blev der fortalt om den Gamle Skole og gymnastiksalen, som i dag er henholdsvis børnehave og Medborgerhus.

Ad Strandgade fortsatte turen til Havleddet, som er den oprindelige adgangsvej til Hou.



Der var endda i en periode bom for, så man kom ikke bare sådan uden videre ind i byen.

Videre ad Havleddet gennem skoven og anlægget til Hou Skole og Hou Hallen.

Forbi Hou Maritime Efterskole på Villavej, som har til huse i det gamle Bjørnkjær, der blev bygget i 1899 som en lystgård til Sofy von Holstein-Rathlou. Videre ad Villavej til Egmonthøjskolen, som tidligere hed Holsatia Højskolen.

Fra 1949 til 1956 blev Holsatia kun brugt i sommerperioden, men fra efteråret 1956 blev det en høj- og efterskole, men ferieformålet om sommeren blev bibeholdt.

Turen fortsatte nu forbi Hou Camping og videre ud til det gamle toldhus i Hølken, som kan dateres helt tilbage i 1850'erne.



Det var bl.a. her fiskerne landede deres fangst før, der blev grundlagt havn I Hou



Der lyttes interesseret mens Ole fortæller om strandhusene



Turen gik nu hastigt tilbage langs stranden til det nye shelter ved Hølken, hvor der blev serveret kaffe og kage.

Kaffen var virkelig tiltrængt og blev nydt i fulde drag.



Der er for nylig etableret et toilet ved shelteret, så der var mulighed for at træde af på naturens vegne inden turen gik tilbage til Hou Havn med et enkelt stop ved "morderhuset" og den legendariske Hou tjørn.

En dejlig travetur med kulturelle input og anekdoter fra en svunden tid.