

Kulturel motionstur på Kyststien 7.6.2015

45 mennesker mødte op ved Havnekiosken en blæsende søndag. De fleste nåede hele turen rundt på den 10-13 km lange Kyststi. Turen tog 4 timer og bød på mange fortællinger undervejs.





Ole Sørensen fortæller levende og spændende, her ved det gamle Toldsted og Havhusene ved Hølken Strand.



Kaffe og kage ved Høvløkke Strand - inde under halvtaget af den store shelter.



Turen sluttede ved Thunøgade, og her fik vi lige den sidste historie med om det gamle Teglværk, der blev opført i 1880 af godset Rathlousdal og nedrevet i 1928. Ole fortalte levende – og vi kunne næsten høre hesten traske rundt for at blande kalk, sand og ler, men så udspandt sig der en diskussion om, hvordan man lavede teglsten i gamle dage. Det var tydeligt, at her var naturvejlederen oppe mod fagkundska-ben.





Og her ses i baggrunden badebroen, hvor Ole fortalte, at der var et par rejefiskere, som havde fået deres livs oplevelse. De så nemlig nogle store, flotte bare bryster – som vist nok dengang blev kaldt patter.

Alt i alt en dejlig dag, hvor jeg håber, at deltagerne fik noget til både kroppen og til sindet, ligesom vi havde lagt op til i temaet for turen ”en kulturel motionstur”.

Endnu engang tak for den store tilslutning og rigtig god sommer til alle.

Med venlig hilsen

På bestyrelsen vegne
Hou Lokalhistoriske Arkiv
Gunhild Hoe