

Astrocoaching



Vi har været på besøg hos Dorte Wissendorff, Villavej 16 i Hou, som vil fortælle om hendes interesse for astrologi kombineret med coaching.

Dorte er tidligere lærer og meget aktiv i lokalsamfundet omkring Hou Fællesforums aktiviteter, bl.a. Kyststien og Hou Havn. Hun kalder sig selv for livsnavigatør.

Dorte Wissendorff har siden 70'erne været optaget af astrologi, og hvad den kan sige om tiden. Hun har været meget optaget af myter bag planetnavnene.

Ligeledes har hun sammenholdt flere historiske begivenheder i forhold til planeternes stilling ikke mindst for bedre at kunne beskrive tidsånden. Sjovt nok fandt hun, at der var stor sammenhæng mellem de ydre planets opdagelse og deres spejling i tiden for deres opdagelse, hvilket igen spejles i den betydning og de navne, man tillægger dem.

Astrologi betyder stjernelære

Et horoskop er en slags fotografi af planeternes stilling beregnet dels fra fødselstidspunktet og dels fra fødestedet. Man kan opstille horoskoper for begivenheder generelt og deraf se, hvor der er henholdsvis modvind og medvind.

Er det hele så forudbestemt? Ja, vil nogen sige, men Dorte evner ikke at se så klart, og hun tror stadig, at meget sker i samspil med omgivelserne. Derimod tror hun på, astrologi kan give inspiration til nye måder at anskue verden på – en slags holdningsbearbejdning.

Dorte tror på dialogen, hvorfor hun bruger horoskopet som inspiration til at spørge ind efter, da hun mener, at mennesker generelt husker deres egne erkendelser bedst. Så hun kommer ikke med et facit under en session. Derfor coaching.

Generelt kan Dorte betegnes som autodidakt, hun har altid været et søgende og troende menneske, der selv har bundet en buket af alskens teorier og terapier. Jung er nok den psykolog hun er blevet mest inspireret af.

15.10.2015/Dorte Wissendorff/Annette Aabo