

Kalle og hunden Frida



Mandag middag cyklede jeg hen på Stadionvænget for at lave et lille interview med Karl Johan Madsen –bedre kendt som Kalle. Jeg bankede på døren og blev ærlig talt noget overrasket, da døren blev åbnet af Kalles hund Frida. Frida trak i en snor fastgjort på indersiden af døren og stod der med logrende hale og tog imod mig.

Jeg gik først ind, da jeg hørte Kalle råbe "- kom bare ind", og så fulgte Frida mig ind i stuen.

Over en kop kaffe, fortalte Kalle om sin hund.

Frida er født på grundlovsdag 2005 – oplært af en politimand – og anskaffet af Kalle gennem Servicehundefonden.

Man skal godkendes for at få en servicehund, og det blev Kalle, fordi han er født med muskelsvind.

Det er nu 8 år siden Kalle fik Frida, og Frida og Kalle har da vist været uadskillelige siden.

Mange Hou-borgere har tidligt om morgenen mødt Kalle og Frida, når de var rundt i byen med aviser.

Frida er god til at hjælpe Kalle med mange ting. F.eks hjælpes Kalle af med frakken, vanterne, sokkerne, og sågar huen hopper hun op

og tager af Kalles hoved.

Det synes Kalle lige jeg skulle se. Han tog huen på, og så ville jeg jo gerne have et billede.

Huen røg fint af, men fotografen var for langsom, så vi måtte prøve tre gange før det lykkedes.



Det var hyggeligt at være på besøg hos Kalle.

Modeltog og modelflyvere i stuen fortalte, at Kalle interesserede sig for begge dele.

Et af Kalles store modelfly styrtede for nylig ned på Torrild lille modelflyveplads, så nu venter en større reparation.

Her må Kalle nok klare ærterne selv, uden den helt store hjælp fra Frida.

