

Svendshøj



For at følge op på Karen Rasmussens tur i Ravnskoven, kan jeg lige tage jer med på en tur til Svendshøj. Jeg har før beskrevet kirkestien fra Halling til Gosmer, og nu er der ikke besvær med at finde den, da der i begge ender er sat skilte op, der viser hvor stien går. Svendshøj-turen er en af de 12 pjecer der er udgivet af Danmarks Naturfredningsforening i Odder. Det er en lille hyggelig og overkommelig tur som går fra Gosmervej 93 hen mod Præstholm ad den dejlige lindeallé. Ved Præstholm skal man lige gå til venstre, hvor stien snor sig gennem et lille skovstykke med bord og bænke ved en bunke sten som er fra det gamle kirkedige i Gosmer, en rest fra dengang diget skulle renoveres. Her er også et lille skilt, hvor der står at H. C. Andersen her været her. Derfor hedder pjecen "I H. C. Andersens

fodspor". Her krydser man så kirkestien, da man skal gå lige ud mod Svendshøj. Græsset er lidt højt, men man kan godt gå her. Højen minder egentlig om en gravhøj, men den blev til af det overskydende jord, da man lavede sø og kanaler ved præstegården. Præsten lavede en høj til sin kone, hun var fra Wilhelmsborg og længtes frygteligt hjem, så fra tårnet, der også blev bygget, skulle hun kunne se hjem. H. C. Andersen har beskrevet i et brev, at han kunne se ud over bæltet i den nydelige lille lund.



I dag er det begrænset, hvad man kan se fra den 26 m høje kunstige høj. Lunden er meget tilgroet af brændenælder og brombær, med gamle træer der er virkelig gode som klatretæer for børnebørn.

Al den tid vi har boet i Halling, har der været rævegrave i den østlige ende af højen, og da vi ikke vidste bedre, kaldte vi den for "Rævehøjen". Mange høns i Halling har ladet livet til de sultne ræve. En stille forårmorgen kan man liste sig tæt på højen, og fra den lille lavning mod øst se ræveungerne lege.



Man kan tage kaffe med og sætte sig på et gammel, kroget træ og nyde stilheden.

Der er kun 600 m fra Gosmervej til Svendshøj, så man kan nok også nå at gå en tur på kirkestien der er ca. 1,5 km lang.

Hvis ikke man orker at sidde i græsset og drikke kaffen, kan man jo vente til man kommer tilbage og sætte sig ved bord/bænke arrangementet.

Området er siden 2013 i privat eje, ejet af Gersdorffslund. I forbindelse med salget af præstegården, blev stien tinglyst så almenheden har adgang til højen "for stedse", som der står i tinglysningen.



Hvis man vil vide mere om Svendshøj, kan man gå ind på Danmarks Naturfredningsforenings hjemmeside og downloade pjecen.

10.09.2015/Karen Hansen